

PHIẾU LUYỆN TIẾNG VIỆT - TUẦN 29**I- ĐỌC – HIỂU****Em yêu Tổ quốc em**

Em yêu Tổ quốc của em
 Có đồng lúa biếc, có miền dừa xanh
 Có hoa thơm, có trái lành
 Có dòng sông soi bóng vành trăng yêu.

Bờ tre cống tiếng sáo diều
 Khúc dân ca lại dặt dìu lời ru
 Bốn mùa là bốn câu thơ
 Ngọt ngào, nồng ấm giữa bờ ca dao.

Dãy Trường Sơn ngun ngút cao
 Mây chen lá, suối rì rào hát ca
 Đèo sương ngậm ánh trăng ngà
 Rừng vàng ngan ngát ngàn hoa khoe màu.

- *Lầy lừng*: ý nói khắp nơi ai cũng biết
- *Kiêu hùng*: mạnh mẽ và hiên ngang
- *Khảm*: nặng

Biển Đông khảm những chuyến tàu
 Đầy khoang cá nặng hẹn nhau ngày về
 Cánh buồm căng gió say mê
 Làn sóng xanh mãi vỗ về yêu thương.

Đọc ngang biết mấy nẻo đường
 Thấm trang sử Việt, rạng chương anh hùng
 Bao nhiêu chiến thắng lẫy lừng
 Làm nên Tổ quốc kiêu hùng hôm nay.

(Nguyễn Lãm Thắng)



KHOANH VÀO CHỮ CÁI TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT HOẶC LÀM THEO YÊU CẦU:

Câu 1. Trong khổ thơ đầu, Tổ quốc ta hiện lên với những vẻ đẹp nào? (Đánh dấu x vào các đáp án đúng.)

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Cánh đồng lúa biếc, miền dừa xanh mát | <input type="checkbox"/> | Hoa thơm, trái lành |
| <input type="checkbox"/> | Bờ tre xanh, tiếng sáo diều | <input type="checkbox"/> | Dòng sông soi bóng vành trăng |

Câu 2. Bài thơ nhắc đến dãy núi và biển nào của nước ta?

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| A. Núi Trường Sơn, biển Nha Trang | C. Núi Trường Sơn, Biển Đông |
| B. Núi Hoàng Liên Sơn, Biển Đông | D. Núi Hoàng Liên Sơn, biển Nha Trang |

Câu 3. Biển Đông đem lại cho ta nguồn lợi gì?

- | | |
|--------------------------------------|---|
| A. Mang đến những làn sóng xanh mát. | B. Mang đến những làn gió làm căng cánh buồm. |
| C. Cung cấp nguồn hải sản phong phú | D. Tất cả các đáp án trên |

Câu 4. Tổ quốc có vẻ đẹp kiêu hùng bởi điều gì?

- A. Những chiến thắng ngoại xâm lẫy lừng
- B. Những nẻo đường dọc ngang
- C. Những trang sách thấm tươi
- D. Những khúc dân ca ngọt ngào

II. LUYỆN TẬP

Câu 1. Hãy viết suy nghĩ, tình cảm của em về đất nước sau khi đọc bài thơ “Em yêu tổ quốc em”:

.....

.....

.....

Câu 2. Tìm những từ có nghĩa giống với những từ in đậm trong đoạn thơ và điền vào chỗ chấm:

- Dãy Trường Sơn **ngun ngút** cao
- Mây chen lá, suối **rì rào** hát ca
- Đèo sương ngậm ánh trăng ngà
- Rừng vàng **ngan ngát** ngàn hoa khoe màu

Câu 3. Gạch dưới các câu thơ có hình ảnh so sánh, khoanh tròn vào các từ so sánh:

Sông Hồng dài một dải
Nước đục tựa bùn pha
Thác trên cao đổ xuống
Dốc đứng như mái nhà.

(Nguyễn Quang Bích)

Câu 4. Nối các thành ngữ, tục ngữ sau vào nhóm thích hợp:

- Rừng vàng biển bạc
- Đồng sức đồng lòng
- Non xanh nước biếc
- Thương người như thể thương thân

Ca ngợi sự giàu đẹp của đất nước

Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của con người

Câu 5. Hãy đặt

+ 1 câu cảm về cảnh đẹp đất nước mà em yêu thích

.....

+ 1 câu khiến đưa ra yêu cầu về việc bảo vệ, giữ gìn cảnh đẹp quê hương

.....